



## De 10 geboden van de Chef

1. De chef heeft gelijk.
2. De chef heeft altijd gelijk.
3. Bij twijfel: zie punt twee.
4. De chef komt nooit te laat, hij werd weerhouden door een dringende bezigheid.
5. Weet de chef iets niet, dan is het waarschijnlijk ook niet belangrijk.
6. Men komt het kantoor van zijn chef binnen met zijn eigen ideeën, maar verlaat het kantoor met de ideeën van de chef.
7. Als de ideeën van de ondergeschikte goed zijn, zijn ze niet langer zijn ideeën maar die van de chef.
8. De chef blijft de chef, ook in zijn onderbroek.
9. De chef roept niet, hij deelt mede.
10. Hoe meer kritiek men heeft op de chef, hoe minder kans men heeft op promotie.

----- +++++ -----